

Liturgie bij de Gedachteniszondag op 21  
november 2021

In de protestantse kerk van Blijham



Voorganger: dhr. H. Dijkstra  
Organist : dhr. H. de Vries

-Welkom en mededelingen;

-Intochtslied: 758

-Stil Gebed, Onze Hulp en Groet

-Inleiding op de herdenking

-Gedicht

-Inleidende woorden bij de gedachtenis van de gestorvenen, het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen

Dhr. Jacob Baas

10 oktober 1946 \* 29 oktober 2020 74 jaar

Dhr. Derk Boven

3 september 1936 \* 14 november 2020 84 jaar

Dhr. Anne van der Meulen

26 mei 1934 \* 3 februari 202 86 jaar

Dhr. Jan Hendrik Kerkhof

23 januari 1936 \* 10 juni 202 85 jaar

Dhr. Willem Johan de Maar

22 november 1939 \* 13 juni 2021 81 jaar

Mw. Eva Hendrika van de Zwan-Both

7 juli 1934 \* 14 augustus 2021 87 jaar

-Er wordt nog een extra kaars aangestoken voor:

Dhr. H. Moed

Mw. H. de Vos-Halling

Mw. H.J. Katuin -Alting

Mw. H.M. E. Scheffer- Wiersum

En voor alle niet bij name genoemden

-We zingen staande lied 755 : 1

-Gedicht

-Mogelijkheid voor het aansteken van waxinelichtjes.

Een ieder die wil mag nu naar voren komen om voor hen een licht te ontsteken

-Lied 755 : 2

-Als gebed om hulp zingen we 4 : 1a

(dat zijn de eerste vijf regels van dit couplet)

-Woord van bemoediging

-lied 728

-Richtlijn voor ons leven

-Gebed bij de opening van het Woord

-Schriftlezing: Genesis 35 : 16 – 26 en 49 : 3 en 4

-lied 105 : 4 en 5

-Overdenking

-lied 753 : 1, 2, 3 en 6

-Gebed

-Slotlied: 727 : 1, 2, 4 en 8

-Zegen

-De collecte wordt gehouden bij de uitgang

